



**'Voetbal, daar houd ik echt van!'**  
Stefan (13)

**Stefan (13) is keeper bij FC Utrecht en traint vier keer per week na schooltijd. Daarna moet hij huiswerk maken en op zaterdag speelt hij wedstrijden tegen clubs als Ajax of ADO Den Haag.**



### Haat

'Ik ben een vrolijke jongen en haat weinig dingen. Ik kan me er dus niet zoveel bij voorstellen. Haat komt eigenlijk niet voor in mijn leven. Bij voetbal is het altijd gezellig en ook bij wedstrijden blijft iedereen meestal sportief. Ik baal wel als we verliezen of als iets niet lukt. Als de tegenstander onsportief is, dan haat je dat misschien wel een beetje. Maar agressie op het veld, dat komt bij ons niet veel voor. We zijn fanatiek en willen graag winnen, dus we spelen heel geconcentreerd. Ik wil profvoetballer worden op het hoogste niveau. Het is een grote stap om het hele traject te doorlopen, maar ik werk er hard aan.'

### Aangepast rooster

'Ik zit in de brugklas van het Comenius College in Hilversum, maar ik heb een aangepast rooster. Vier keer per week ga ik om twee uur met een busje naar het trainingsveld van FC Utrecht. Tijdens gym, godsdienst, tekenen, drama en muziek kan ik de uren die ik mis weer inhalen, want die vakken hoef ik niet te volgen. Om drie uur begint de training en rond zes uur ben ik weer thuis. We eten en daarna begin ik aan mijn huiswerk. Het is veel. Ik heb eigenlijk geen tijd om andere dingen te doen. Op zaterdag spelen we een wedstrijd, dus ik ben alleen op woensdagmiddag en zondag vrij. Ik zit sinds deze zomer op een nieuwe school en ben toen ook begonnen bij FC

Utrecht. Het was even wennen, maar ik vind het hartstikke leuk. Mijn vrienden van de basisschool zie ik nu wat minder, maar ik heb nieuwe vrienden gemaakt op voetbal en op mijn nieuwe school. Ik ga nog niet echt naar feestjes. Ik denk dat dat later wel kan, maar niet te vaak. Dat lijkt me niet erg, want voetbal is veel leuker.'



### Liefde

'Voetbal, daar houd ik echt van. Wat je leuk vindt daar ga je van houden en voetbal is altijd leuk. Als ik de kleedkamer binnenkom, is het meteen gezellig. Maar als de training begint, schakelen we om en zijn we serieus en gefocust. Ik ben samen met nog een jongen de keeper van het elftal. We keepen om de beurt een wedstrijd en trainen veel samen. Het is goed om een beetje tegenstand te hebben. Dat daagt je uit om nog beter te spelen. Als ik vrij ben, speel ik ook graag op mijn Playstation. Fifa 13 en Black Ops 2 zijn mijn favoriete games, ik speel ze ook online met vrienden. Soms voetbal ik buiten met vrienden, maar dat kan niet meer zo vaak door mijn trainingen. Als klein jongetje wilde ik graag heel goed worden en was ik altijd buiten aan het oefenen. Daarom ben ik ook zo blij dat ik bij FC Utrecht mocht komen trainen. We zijn net het team van de maand geworden en daar ben ik erg trots op.'

## OPDRACHT

Haat en liefde zijn best ingewikkelde gevoelens om uit te leggen. Finn (10), Linde (12) en Max (11) proberen het.

### BIJ LIEFDE DENK IK AAN...

**Finn:** '...verliefd zijn, maar ook aan vrienden en familie.'

**Linde:** '...mensen die van elkaar houden en mensen die goede dingen voor anderen doen, zoals straatkinderen helpen.'

**Max:** '...dat ik iemand heel aardig, leuk en knap vind.'

### BIJ HAAT DENK IK AAN....

**Finn:** '...boos zijn, maar dan veel bozer dan bij een ruzie.'

**Linde:** '...oorlog en ruzie. Als mensen ruzie hebben en het wordt steeds erger, dan kunnen ze elkaar uiteindelijk gaan haten.'

**Max:** '...iemand die je niet goed kent. Met vrienden kun je ruzie maken, maar die haat je niet. Als je iemand haat, dan los je het niet meer op en komt het niet meer goed.'

Waar denk jij aan bij liefde?



.....

.....

.....

.....

.....

Waar denk jij aan bij haat?



.....

.....

.....

.....

.....